

## Gosskörsfestival i Rättvik

Dag 1.

Klockan var 09.30 när vi samlades utanför Ekholmens centrum. Alla fyllda av entusiasm och helig ande. Men efter en timme syntes inte längre någon glädje. Bussen var försenad... Bussbolaget hade missuppfattat det hela. Vi skulle vara framme klockan tre, inte åka då!

Efter en stunds frustration och rastlöshet så kom äntligen bussen. Då blev alla glada igen. Så med en glad och trevlig busschaufför och en stor fin buss så var vi äntligen på väg. En film rullade igång och barnen tystnade. Skönt tyckte de äldre och satte på sina mp3-spelare.

Efter att vi hämtat Vreta så började ryktet gå om att en av koristerna hade alla Pokemon spel på mobilen. Efter en stunds skickande mellan mobilerna så satt alla korister som små barn och spelade. Tiden bara flög förbi och innan vi viste ordet av så var vi framme där vi skulle äta lunch. Vi fick trettiominuter på oss att äta. Skynda! Och när vi satt där och åt så hände det otänkbara. Det började regna... men infödda vikingar som vi är så satt vi kvar och åt vår mat.

Den sista tiden i bussen flög förbi lika snabbt som den första. Så var vi äntligen framme. Nycklarna hämtades och vårt bagage packades ur. Vi kom fram tio minuter innan kvällsmaten så vi hann inte installera oss i vårt rum. Så vi sprang iväg till matsalen, maten smakade bra och humöret var på topp igen. "Äntligen kan vi packa upp" tänkte vi efter maten. Men nu var det övning... Nu hade vi chansen att få ett intryck av ledaren vi skulle ha de kommande dagarna. Det var professor Westberg. Efter övningen var det Stockholms gosskör som hade konsert i ungefär en timme. Sen var det kvällsmål det var korv som bjöds. Efter det var det övning för koristerna, deras ledare hette Anders. Efter övningen gick vi till rummet och bäddade sängarna och somnade ganska så snart.

Dag 2.

Vi vaknade med glatt humör, duschade och gjorde oss i ordning för frukosten. Frukosten bestod av en stor frukostbuffé. Efter frukosten var det lite tid för att borsta tänderna innan det var dags för övning.

Övningen varade fram till lunch med lite raster då och då. Lunchen var mycket god men alla stressade i sig maten för det var så exalterade över fritidsaktiviteten som skulle inträffa under några timmar på eftermiddagen. Johannelunds gosskör hade valt att åka rodel. Så vi gick till våran stora buss som skulle köra oss till rodelbanan. Väl framme sprang alla gossar till rodelbanan för att få de bästa rodlarna och komma först i kön.

Instruktören började berätta instruktionerna. En efter en åkte vi upp i liften för att sedan åka ner i en hiskelig fart. Men vi äldre tyckte att det inte gick lika fort som vi hade kommit ihåg från tidigare år. Vi började tänka i fysikens lagar och kom på att en dubbelrodel borde gå fortare, vi frågade liftvakten vad han trodde om den teorin men han sa att det inte gick mycket fortare. Vi åkte upp 2 och 2 på rodlarna och gjorde oss redo för att åka ner. Bromsen släpptes helt och rodeln for iväg i en väldig fart, redan i den andra kurvan så flög alla av rodlarna. Vi kom på att man kanske skulle bromsa lite i kurvorna och gjorde ett nytt försök. Tiden tog slut och med kroppar fulla av blåmärken efter att man flugit av banan ett antal gånger så begav vi oss tillbaka till bussen.

Väl tillbaka på stiftgården så serverades det mellanmål som bestod av bulle, festis och frukt. Övningarna sattes igång nästan direkt efter fiket och övningarna höll på fram tills kvällsmaten. Efter kvällsmaten var det konsert i kyrkan igen och den här gången var det en finsk gosskör från Helsingfors som var på turné. Sedan var det kvällsfika och övning för koristerna sedan var dagen slut.

Dag 3.

Det vanliga...Äta, sova och öva. Det är detta som vi har framför oss idag. Men med humorn och ironins flagga hissad så begav vi oss till frukosten. Det satt bra med något att dricka och en macka innan dagens första övning började. Nu övade vi för fullt inför eftermiddagens uppträdande. Abba-medleyt och de andra fyra låtarna började låta riktigt bra nu. Men det finns alltid småsaker att putsa på. Så vi åt lite snabbt för att hinna dra igenom programmet en gång till innan vi begav oss ner till Rättvik "city". Där bidrog vi till deras ypperliga nationaldagsfirande, och det blev succé! När vi kom tillbaka så hade de små gossarna redan ätit. Det fanns alltså ingen mat kvar till de äldre. Men köket skrapade ihop lite mat så det blev 2 potatisar och en halv laxbit var.

Efter maten så drog vi oss tillbaka till rummet och började öva på vårt nummer till grabbarnas afton. Jag vet inte hur men de lyckades att klämma in en övning till innan kvällens höjdpunkt- "grabbarnas afton". Det blev framträdanden med stor variation både gällande bidrag och klass, Linköpings gangsters bidrag blev riktigt lyckat. Povel Ramels roliga texter och melodier går alltid hem. I kväll så framförde vi "var är tvålen". Efter uppträdandena så drog vi oss tillbaka och gick och la oss, tidigt. Men vi somnade sent. Det fanns mycket att prata om. Sånt som inte ska nämnas i en tidning.

Dag 4.

Den sista dagen här i Rättvik. Frukosten serverades en halvtimme tidigare för att vi skulle ha tid att städa våra rum. Vi åt frukosten ganska snabbt för att sedan gå upp och börja packa och städa. När klockan var runt nio så begav vi oss till bussen och åkte iväg mot Falun. När vi var framme i kyrkan så fick vi gå och sätta oss i bänkarna för att orkestern övade, det blev till att sova en stund innan alla gosskörs medlemmarna kallades upp för uppsjungning. Och sedan övade vi i några timmar innan det blev dags för lunch. Det blev pastasallad till lunch och den var mycket god.

Efter lunchen övade koristerna i kyrkan och sedan kom hela kören och vi övade en stund tillsammans innan det var dags för att byta om. Vi bytte sedan om till kostymerna och gick upp till kyrkan för att börja konserten. Konserten gick väldigt bra och var jätterolig att framträda. Efteråt så blev det att tacka körledarna för en rolig festival och sedan bege sig till bussarna där vår resa började hemåt. Vi stannade på mc Donalds på väg hem för att äta kvällsmat. Vi förbeställde maten på telefon så vi slapp stå och vänta. Så alla korister beställde minst fyra cheesburgare var så det var ett stort berg av hamburgare som låg och väntade på oss. Mätta men trötta gick vi sedan tillbaka till bussen för att spela lite Pokemon och kolla på film. Efter några timmars bussresande så var vi äntligen hemma i Linköping igen. Det var en rolig och lyckad resa!

Reseberättelsen skriven av: Albin Jonsson & Oskar Andersson